

Vertellen

Ben je rijk?

Lucas 16:1-(8)17

21 september 2025

21 september 2025

Vertelling 4-7 jaar

De oneerlijke geldbewaarder

Jezus en zijn vrienden waren op weg naar Jeruzalem. Onderweg, toen ze ergens gingen eten, vertelde Jezus een verhaal. Luister je mee?

'Er is een rijke man.

Hij is zó rijk, dat hij zelf niet eens weet hoeveel geld hij heeft.

Maar dat hoeft ook niet. Want de rijke man heeft een geldbewaarder met een groot schrift. In dat schrift houdt de geldbewaarder precies bij hoeveel geld er is.

Als er geld verdiend wordt, schrijft hij het op.

Als er iets gekocht wordt, schrijft hij het ook op.

En achter in het schrift, op een speciale bladzijde, staan de mensen waar de rijke man nog geld of spullen van krijgt.

De geldbewaarder moet het geld goed bewaren, dat begrijp je natuurlijk wel. Maar dat doet hij niet echt!

De lijst van het verdiende geld is kort. Maar de lijst van de dingen die gekocht zijn, wordt langer en langer. Als het zo doorgaat, wordt de rijke man een arme man.

De rijke man schudt zijn hoofd. "Ik zoek een andere geldbewaarder", moppert hij.

"Morgen moet je het schrift inleveren. Dan mag je niet meer voor me werken!"

De geldbewaarder schrikt. Niet meer werken? Dan verdient hij ook geen geld meer.

Hoe moet het dan?

Die avond bladert de geldbewaarder nog een keer door het schrift. En ineens weet hij iets!

Hij kijkt naar de namen op de laatste bladzijde. De namen waar zijn baas nog geld of spullen van krijgt. Met het schrift in zijn hand gaat hij naar ze toe. "Kijk", zegt hij tegen de eerste. 'Hier staat dat jij nog honderd vaten olie aan mijn baas moet geven. Hier heb je het schrift en hier heb je een pen. Maak er maar gauw vijftig van. Ben jij dan straks mijn vriend?'

Daarna gaat hij naar de volgende. "Jij moet nog honderd balen graan aan mijn baas geven. Hier heb je het schrift, maak er maar gauw tachtig van. Ben jij dan straks mijn vriend?'

Aan het eind van de dag is het schrift een klierschrift geworden. En de rijke man is niet zo rijk meer. Maar de geldbewaarder heeft er heel veel vrienden bij gekregen!

Jezus kijkt zijn vrienden aan. 'Jullie zijn geen geldbewaarders', zegt Hij. 'Jullie zijn geluksbewaarders. Met geluk kun je ook vrienden maken. Échte vrienden. Als je dat doet, dan ben je rijk. Je hoort bij God.'

Mattijs Weegenaar

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Wat voor plan had de geldbewaarder bedacht? Was het een eerlijk plan? Jezus zegt dat zijn vrienden geluksbewaarders zijn. Is het goed om geluk te bewaren? Hoe doe je dat?



Creatief: Neem een schrift mee, net als de geldbewaarder. Teken of schrijf in het schrift allemaal iets dat voor jou waardevol is. (Geef eventueel elk kind een los velletje dat in het schrift geplakt wordt, zodat ze er tegelijk aan kunnen werken.)



Spel: 'Ik word gelukkig van...' Speel het spel net als 'ik ga op reis en ik neem mee': om de beurt herhalen de kinderen wat er gezegd is en voegen ze er zelf iets aan toe.